

## UNIVERSITÉ DE NAMUR

Diego Serré  
Academiejaar 2019-2020 (eerste semester)

"De Waalse hoofdstad is een combinatie van een echte studentenstad met een knap staaltje natuur. Bij aankomst werd ik meteen gekust en geknuffeld, van een cultuurschok in eigen land gesproken. Het toont meteen de warme Waalse gastvrijheid aan. De studenten stonden ons met raad en daad bij doorheen ons Waals avontuurtje. Ook het contact met de proffen en het ondersteunend academisch personeel verliep in een zeer aimabele en comfortabele sfeer. Zo werd er steevast rekening met ons gehouden en werden we zo goed als mogelijk ondersteund. Stiekem denk ik dat ze ook hun uiterste best deden om enkele zinnen Nederlands te verwerken in hun lessen, en dat verliep veelal met "de tenen in de neus" zoals een sympathieke assistente eens zei. Sinterklaas bestaat niet zegt u? Dan bent u nog niet in Namen geweest. Het is een echt studentenfeest, waarvoor men zelfs een halve dag vrij krijgt! Voor onze dagelijkse liters water was het aankloppen bij de 'Barnabeer', het omgedoopte stamcafé van alle Erasmusstudenten. Vanaf de citadel heb je een buitengewoon uitzicht over de gehele stad, zeker bij zonsondergang. Naast de citadel zijn er nog tal van andere bezienswaardigheden, waaronder het Waals parlement! Het was een geweldige ervaring waarbij ik hele warme mensen heb mogen ontmoeten en nog warmere herinneringen heb mogen maken."

