

## Oxford Summer Law School 2013

Elena Helsen  
Academiejaar 2012-2013

Ik ben zeer geïnteresseerd in Internationaal en Europees recht en mede daarom was Summer Law School een super toffe extra ervaring. Mensen van over de hele wereld, uit alle culturen worden er samengebracht en vormen al snel een hechte vriendengroep.

Van kleins af aan hou ik van talen. Toen ik een mail kreeg met suggesties voor Summer Schools was ik meteen verkocht. Al vlug sprong Oxford University me in het oog. Spijtig genoeg was dit ook het geval met het prijskaartje. Toch kon ik mijn ouders ervan overtuigen me deze cursus te laten bijwonen, mits ik een deel ervan zelf financierde.

Bij het inschrijven kwamen er wel wat formaliteiten aan te pas, maar deze nam ik er graag bij. Uiteindelijk kreeg ik een officiële mail met de magische woorden "We are happy to inform you today that you have been accepted...". Ik sprong een gat in de lucht!

Al snel ontdekte ik de Facebookgroep van dit programma en legde zo, maanden op voorhand, al contact met andere studenten van over de hele wereld die deze Summer School ook zouden bijwonen. Ik maakte dus op voorhand al een hele boel nieuwe vrienden.

Eén van de meisjes met wie het onmiddellijk klikte, was Mikaela uit Australië. We merkten al snel dat we veel dezelfde interesses hadden en er groeide een hechte vriendschap.

De organisatie zelf had het duidelijk moeilijk om alles geregeld te krijgen. Er liep in het begin een heleboel mis met de verblijfplaatsen, maar uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht. Mikaela en ik verbleven beiden in "Queens College". Deze "College" zag er net uit als in de Harry Potter films. Later kwamen we ook te weten dat een van de Harry Potter films echt werd opgenomen in de avondzaal.

De lessen waren heel interessant. Ik had gekozen voor "Legal English" en "European Business Law". Tijdens de lessen "Legal English" viel het al snel op dat er heel veel verschillende niveaus waren. De Belgische en Nederlandse studenten stonden zeker voor op de anderen. European Business Law was in het begin niet zo makkelijk te volgen omdat de Professor zelf geen "native speaker" was, maar na een tijdje raakten we gewoon aan zijn accent en waren de lessen zeer boeiend.

De Professoren in Oxford staan zeer dicht bij hun studenten. Eerst dacht ik dat dit lag aan het feit dat we daar op Summer School waren maar na een gesprek met een aantal echte Oxford studenten bleek dat dit altijd het geval is.

Ik heb nog steeds contact met een heel aantal vrienden die ik daar maakte. Een belevenis om nooit te vergeten dus.

